

Nieuwsbrief 2023/1

We leven in een verwarrende tijd. Op veel terreinen in onze samenleving zijn grote problemen en lijken we met elkaar niet meer te weten hoe we eruit kunnen komen. Tegenstellingen/verdeeldheid neemt toe. Hoe gaan we als Christenen daarmee om? In Matth. 5: 13 en 14 zegt de Here Jezus: "Jullie zijn het zout van de aarde; jullie zijn het licht van de wereld". En tegelijk waarschuwt Hij: "Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt?" Er staat "jullie zijn!" Daarmee worden wij als volgers van Jezus op onze positie geplaatst en op onze verantwoordelijkheid gewezen. Dat vraagt telkens weer om bezinning, om in ootmoed ons te realiseren hoe afhankelijk we van God en Zijn zegen zijn. We bidden dat de Heilige Geest ons met de juiste gezindheid vervult zodat ons werk een samenbindende kracht van eenheid en vrede is; tot eer van God en tot zegen voor de mens.

Winterfair en Lichtjesticht

Op 16 december jl. mochten wij meedoen aan de Winterfair middels een kraam en een lichtjesticht. Bij de kraam stonden een groot kruis en een kerstboom. Er werd gevraagd aan de bezoekers of ze een wens in de kerstboom wilden hangen of een gebed onder het kruis neer wilden leggen. Er werd veel gebruik van gemaakt, er waren goede gesprekken en er was een gezellige sfeer. Naderhand is er met een groep gebeden voor alle ingeleverde gebeden. Zegenrijk! De lichtjesticht, die begon bij een levende stal, werd ook goed bezocht. Veel kinderen (en volwassenen) mochten na de verlichte route in de "Maranathakerk", in verschillende ruimtes, horen van het rijke Evangelie: Hèt Licht, Jezus, kwam op aarde om ons te redden van het donker!

Kerstnachtviering

We hebben met elkaar een prachtige Kerstnachtviering gehad op 24 december jl., met een inspirerend gelegenheidskoor en met muziekvereniging "Apollo". We waren blij dat we gebruik mochten maken van de "Rehobothkerk". We moesten helaas afscheid nemen van Bert Damsteegt die 30 jaar de voorzittersrol vervulde. We zijn nu op zoek naar nieuwe werkgroepleden en naar een nieuwe voorzitter. Denkt u mee? Waar en wanneer de Kerstnachtviering dit jaar gehouden wordt is nu nog niet bekend.

Week van gebed

Op vijf avonden in januari jl. hebben de vijf deelnemende gemeenten een avond verzorgd onder het thema: "Doe goed, zoek het recht". De avonden hadden een mooie inhoud en een gezamenlijk themalied. In de opkomst hebben we een lichte groei opgemerkt.

Pasen

In de periode rondom Pasen willen we de borden weer in ons dorp plaatsen met een getuigenis van onze Hoop. Op 2 plaatsen is dan de volgende tekst te lezen: "Jezus, Hij kwam, Hij stierf, Hij overwon de dood. Ook voor jou!?"

De zangavond in 't Waellant

We zijn als werkgroep dankbaar dat we op zaterdag 15 april a.s. weer een zangavond kunnen organiseren. Dit jaar verzorgt zanggroep "Pro Deo" deze avond en het thema is: "Voorbij Pasen....., Pasen voorbij?"

Bidstond

Op D.V. maandag 15 mei a.s. hopen we weer een bidstond te houden. Deze wordt georganiseerd door de "Maranathakerk" (Mattenbies 1). Op maandag deze keer dus; aanvang 19.00 uur. Welkom!

Pinksterpad

De laatste jaren is er geen Pinksterpad georganiseerd. De werkgroep moet worden aangevuld met nieuwe leden en daarom gaat het dit jaar niet lukken om het Pinksterpad te organiseren. We zijn blij met de nieuwe mensen die zich al hebben aangemeld maar we hopen en bidden dat nog meer werkgroepleden zich aan zullen melden. Wil je helpen, mail naar: juliette.zeiderveld@planet.nl

Nacht van gebed

In de nacht van 9 op 10 juni a.s. willen we, in "Het onderkomen" van de Dorpskerk op de Lekdijk, weer bidden voor de vervolgde kerk. Gedurende de nacht zullen filmpjes worden getoond vanuit de vervolgde kerk wereldwijd en wordt in groepjes gebeden en gezongen voor onze vervolgde broeders en zusters. Iedereen hartelijk welkom!

Sing-in

Ook dit jaar willen we weer de afsluiter zijn van "Molenpop". Op zondagavond 2 juli a.s. hopen we een Sing-in te organiseren, zodat we met velen, in de open lucht, God kunnen eren en Hem lof mogen toezingen!

De Vrouwenavond/ -ochtend

Afgelopen jaren is er geen ontmoeting van vrouwen geweest. We zijn ons nu aan het oriënteren of en hoe dit opgepakt kan worden. Heb je ideeën en/of wil je hierbij betrokken zijn, laat het dan weten en mail naar: juliette.zeiderveld@planet.nl

Alphacursus

In september staat de eerste avond van de Alphacursus gepland. Uit ervaring weten we dat eerdere deelnemers allemaal door iemand persoonlijk zijn uitgenodigd. Daarom hierbij de oproep aan ons allen om hierin actief te zijn. Vraag aan God wie je kunt uitnodigen en heb lef om de stap naar een ander ook te zetten. We kijken dankbaar terug op wat God heeft gegeven aan en gedaan in de deelnemers van de afgelopen cursus. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Alphacursus!